

Amsterdam, Sjavoet 5 en 6 Sivan 5781, Wekenfeest, 16-17 mei 2021.



Aan leerlingen van Yehuda Aschkenasy en aan allen die zich verbonden voelen met het dialogisch leren vanuit Stichting PaRDeS,

Gisterenavond begon *Sjavoet*, het Wekenfeest, het feest van de *Gave aan de Tora* aan Israël en aan de volkeren. Een gift aan iedereen die de bezinning op een goed leven voor alle mensen binnen rechtvaardige instituties een warm hart toedragen. Traditioneel is de eerste nacht gewijd aan het samen leren, de hele nacht door.

Tien jaar geleden, ook op Sjavoet, overleed onze geliefde leraar Yehuda Aschkenasy, zijn gedachtenis zij ons tot zegen (1924-2011). Voor hem was het samen leren rond teksten uit Tenach, Talmoed, Messiaanse Geschriften, en bronnen uit Islam, Humanisme en andere religies zijn lust en zijn leven. Je samen op een open wijze verdiepen in deze bronnen kon naar zijn diepe overtuiging een nieuwe geestkracht, een nieuw élan in onderwijs, zorg, cultuur, politiek, maatschappelijke dienstverlening en bedrijfsleven teweeg brengen. Een spirit die we in onze dagen zo hard nodig hebben, in de wereldwijde coronacrisis, in de klimaatcrisis, in het toenemend antisemitisme, de moslimhaat en het racisme wereldwijd. Een geest van wijsheid die nu ook zo nodig is bij het duiden van de heftige gebeurtenissen die zich nu in Israël en omstreken afspelen.

Vanuit Stichting PaRDeS, zetten we in zijn geest het samen leren zo creatief en veelvormig door, juist ook in deze moeilijke tijd. Om elkaar te bemoedigen, en de het vlammetje van hoop op een samenleving waarin mensen tot hun recht komen en waarin rechtvaardige verhoudingen worden gerealiseerd levend te houden.

Om Yehuda te eren, bieden we aan een ieder die wil, van Tenachon nummer 10 in de nieuwe serie, (2012) gratis aan. Alleen de verzendkosten (€ 4,84) worden betaald (NL 54 RABO 0115 8896 39). Dit nummer, *Yehuda Aschkenasy, een rabbi met Lev*, is nog in een beperkte oplage voorradig. Meldt u zich hiervoor bij tenachon@pardes.nl. Dan wordt het u toegezonden.

In het najaar van 2021, rond Chanoeka, organiseren we een studiedag rond het boek voor donateurs dat dan uit gaat komen met als thema "Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland". (Een initiatief onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken samen met de organisatie In Vrijheid Verbonden en met medewerking van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims). Medebestuurders van PaRDeS Leo Mock en Rasit Bal werken aan dit boek mee. In de inleiding vanuit Stichting PaRDeS zullen we stilstaan bij de grote waarde die dit thema voor Yehuda had en voor ons als zijn leerlingen nu nog steeds heeft.

En in 2022, als Stichting PaRDeS 50 jaar bestaat, zullen we een groot symposium organiseren waarin we bijzondere aandacht besteden aan twee geliefde leraren van Yehuda: Martin Buber en Abraham Joshua Heschel. We zullen jullie op de hoogte houden van onze plannen en de uitwerking ervan.

Een hartelijke groet, en graag tot ziens bij een van de leerbijeenkomsten van Stichting PaRDeS. Let vooral op de mooie bijdragen die iedere week verschijnen op de website www.stichtingpardes.nl: de parasja en de haftara van de week en in het bijzonder ook die voor het Leerhuis Online!

Een hartelijke groet,
en graag tot ziens bij een van de leerbijeenkomsten van Stichting PaRDeS,

Bas van den Berg
voorzitter PaRDeS