

# Vrouwen in de Talmoed

## Zij vervullen een intrigerende rol



De Talmoed wordt beheerst door mannen. Toch vertolken de weinige vrouwen die in de Talmoed genoemd worden vrijwel allemaal een heel bijzondere en intrigerende rol. Opvallend is dat de teksten op een fijnzinnige manier laten zien hoe moeders, dochters, geliefden, echtgenoten en zelfs een dienstmeid de geleerde rabbi's soms overvleugelen. Daarbij gebruiken ze vaak onorthodoxe methoden. Wat te denken van een echtgenote die zich verkleedt als prostituee voor haar man? Van een buitenlandse koningin die besluit Jodin te worden? Van de vrouw van een geleerde rabbi die haar man corrigeert? En van de dochter van een steenrijke man die stiekem de ongeletterde schaapherder van haar vader huwt? Ze beantwoorden niet aan het klassieke beeld van de onderdanige, ongeletterde vrouw, die er slechts is om de man te dienen en nakomelingen voort te brengen. Het pleit voor een andere kijk op de rol van vrouwen, juist vanuit de klassieke bronnen van joodse wijsheid!

*Meer weten? Bel: 06-18 73 80 07  
of mail met [harrysmit1954@gmail.com](mailto:harrysmit1954@gmail.com)*

De cursus plaats in **De Thomas, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam.**



Inleider:

drs. Harry Smit

**Zondag 31 oktober**

Prijs : € 20,-

Tevoren over te maken op:

NL 80 RABO 0129 9836 59

t.n.v. Stichting PaRDeS o.v.v. e-mail adres



**PARDES**

Bronnen van  
Joodse wijsheid