

Menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

STUDIEDAG 9 DECEMBER 2021 10:00 - 17:00 uur



'De Covid-19-crisis en de kinderopvangtoeslagaffaire tonen aan dat het belang van de menselijke maat, menselijke waardigheid en toegankelijkheid van voorzieningen alleen maar belangrijker is geworden. Dat verdient benoeming en uitwerking; door overheden, door maatschappelijke en/of religieuze organisaties. Deze bundel doet dat'.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K. H. Ollongren



Yehuda Aschkenasy



Eli Whitlau

Het bijzondere boek: *'Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland. De bijdrage van levensbeschouwelijke tradities'* is eerder als e-book verschenen. Nu is het als exclusieve papieren uitgave in een beperkte oplage beschikbaar voor het netwerk van Stichting PaRDeS.

Rond dit boek organiseert PaRDeS gesteund door andere organisaties een studiedag waarin wij we met behulp van lezingen, dialogen, workshops, muziek en ontmoetingen dit thema tot leven laten komen.

Voor rabbijn Yehuda Aschkenasy, die tien jaar geleden overleed (Sjavoet 5771), was dit thema zeer belangrijk, evenals voor zijn vriend en kompaan Eli Whitlau, de bedenker en initiator van ons tijdschrift Tenachon.

De studiedag is opgedragen aan Yehuda Aschkenasy en Eli Whitlau. Menselijke waardigheid was een kernthema in al hun lessen en bijdragen en een drijfveer voor hun onvermoeibare inzet voor mensenrechten. Wij eren hen met een speciaal nummer van Tenachon over menselijke waardigheid.

Programma van deze studiedag:

- 10.00 – 10.30 Inloop
10.30 – 10.50 Opening door gastheer Evert Jan de Weijer van De Thomas en Bas van den Berg, voorzitter van Stichting PaRDeS
- 10.50 – 11.30 **Menselijke waardigheid in de fatsoenlijke samenleving. Een etnografische kijk op menswaardige zorg.**
Willemijn van der Zwaard
- 11.30 – 12.00 **Islamitische perspectieven op menselijke waardigheid**
Kamel Essabane
- 12.00 – 12.20 Pauze
- 12.20 – 13.00 **Waardig, niet nuttig**
... want God ziet niet zoals een mens (1 Samuël 16.7)
Erik Borgman
- 13.00 – 14.00 Lunch, presentatie Boek en Tenachon # 52, beide over het thema.
- 14.00 – 15.30 Workshops

Visies op Menselijke Waardigheid in het Jodendom: Toen en Nu
Annemaria van Hilst & Esther van Eenennaam
Mensenrechten als religieuze opdracht
Bikram Lalbahadoersing & Fred van Iersel
De omgang met mensenrechten in Turkije
Rasit Bal

- 15.30 – 16.00 Reactie en reflectie op het boek door Samira Ibrahim
16.00 – 17.00 Ontmoeting, aanschaf van boeken, Tenachons enz.

Moderator: Anne-Maria van Hilst

Catering: Roelof Koning

Muziek: Gottfrid van Eck en zijn trio *Wilde Kathske*

Plaats van samenkomst: De Thomas, Prinses Irenestraat 36
Amsterdam

Aanmelden via stichtingpardes@gmail.com

Deelname € 25,-

Graag tevoren overmaken op NL 80 RABO 0129 9836 59



Willemijn van der Zwaard



Kamel Essabane



Erik Borgman



Anne-Maria van Hilst & Esther van Eenennaam



Rasit Bal



Samira Ibrahim



Trio Wilde Kathske



De Thomas, Prinses Irenestraat 36



NieuwWij
verbindt de verschillen



Meer informatie: www.stichtingpardes.nl