

Cursus Exodus :

de vorming van het 'volk' Am Jisroel



De Torah wordt volgens de Bijbel aan het volk Israël gegeven op de berg Sinai. Dus is niet vanzelfsprekend bedoeld voor alle volkeren. Dat het wél zo is, concludeert de Mechilta, een van de klassieke boeken in de Joodse uitlegliteratuur. De Torah wordt op de berg Sinai geschonken in de woestijn, niet in het Land Israël. Via Israël is de Torah doorgegeven aan allen die geïnspireerd zijn om Torah te leren en wellicht ook na te volgen. Nog moeilijker dan de ethische ontwikkeling van het individu, is de volgende fase waarin het gaat over hoe je een volk tot een ethisch en moreel niveau brengt. Een volk is niet een collectie van individuen, maar een 'orgaan' met eigen patronen, behoeften en obstakels. Het eerste moment is het proces van uittocht uit de slavernij, als een slavenvolk dat vanuit vernedering en oppressie tot een heilig volk moet worden. Dan komt een moeilijker stadium: hoe blijf je vrij? Hoe koester je de visie en het verlangen om verantwoordelijkheid te dragen en niet bang te zijn voor collectieve risico's en gevaren: politiek, militair, economisch, sociaal en psychologisch. In Exodus neemt de EEUWIGE een risico met een wat als een pilotproject voor de mensheid zou kunnen worden gezien. Het is de weg van een volk in wording, van Pesach naar Shawoeot, van exodus naar openbaring, van Egypte naar Sinai.

Meer weten? Bel: 06 42229139 of mail met tzmarx@gmail.com

Plaats van samenkomst is in de THOMAS
Prinses Irenestraat 36
1077 WX Amsterdam



Inleider:
Rabbijn dr. Tzvi Marx

Maandag 24 januari;

14 & 21/2, 7 & 21/3, 4 & 11/4
13.45 - 15.30 uur

Prijs: € 80,- tevoren over te maken op
NL 80 RABO 0129 9836 59.



Aanmelden en meer informatie: www.stichtingpardes.nl