

# Cursus Bijbels Hebreeuws

## Lezen in het boek Prediker



In de leesgroep Hebreeuws gaan we ons dit najaar verder verdiepen in Prediker, Kohelet in het Hebreeuws.

Het boek behoort tot de wijsheidsliteratuur en is heel anders van toon dan de andere bijbelboeken. Het is een van de laatste die in de canon is opgenomen, en dat is in zekere zin begrijpelijk.

De Prediker is op zoek naar de zin van het bestaan en zijn voornaamste conclusie luidt dat het allemaal 'ijdelheid en het najagen van wind' is. Blijft het daarbij of schuilt er wellicht ook nog een hoopvoller conclusie onder? En in hoeverre resoneren ook andere Bijbelboeken mee in de tekst? Kortom, we zullen waarschijnlijk meer vragen stellen dan antwoorden vinden, maar wat is er mooier dan dat?

Ieder die een beetje thuis is in het Bijbels Hebreeuws, is welkom. Wij bereiden thuis een twintigtal regels voor, die we in de groep behandelen.

*Meer weten? Bel: 020-6328703 of mail met [justineaalders@hotmail.com](mailto:justineaalders@hotmail.com)*

Plaats van samenkomst is in de THOMAS Prinses Irenestraat 36  
1077 WX Amsterdam

Inleider:



drs. Justine Aalders

**Vrijdag 6 oktober**

20/10, 3/11 & 17/11, 1/12 & 15/12

10.30 - 12.00 uur

Prijs : € 100,-

Tevoren over te maken op:

NL 80 RABO 0129 9836 59

t.n.v. Stichting PaRDeS o.v.v. e-mail adres



**PARDES**

Bronnen van  
Joodse wijsheid